

---

# Copernicusstraat Nieuwsbrief

---

30 augustus 2010

Copernicusstraatfeest zaterdag 11 september:

## De Middeleeuwen

Volgende week zaterdag is het weer zover: het jaarlijkse straatfeest. Het thema dit jaar is de Middeleeuwen. Open je voordeur en stap terug in de tijd. Overdag zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud, en 's avonds wordt er gefeest en gedanst op middeleeuwse muziek, en op muziek van onze eigen C-Street band. Het volledige programma vind je in de ramen in de straat.



Uiteraard hoeft het niet, maar hoe meer mensen zich middeleeuws kleden (of iets wat daar op lijkt), hoe fantastischer het wordt!

Ben je nieuw in de straat? Een prima gelegenheid om je burens te leren kennen. Hou je niet van straatfeesten? Na 11 september denk je daar anders over!

Zie omme zijde

## Wie kan ons helpen met de volgende zaken?

- We hebben hout nodig voor de timmerhoek (de kinderen timmeren dit jaar twee kastelen) - het hout mag opgeslagen worden in de tuin van nummer 101. Vooral echt hout, pallets e.d. zijn fijn bouw materiaal, maar alles is welkom.
- Voor het versieren van prinsessenhoeden kunnen we restjes mooie stof goed gebruiken - mag worden afgegeven op nummer 2. Ook grote lappen die kunnen helpen bij de bouw van de kastelen zijn welkom.
- Wil je je talenten laten zien tijdens het open podium dan kun je je opgeven bij Marijn op nummer 83.
- Er is een grote poppenkast aanwezig - wie wil er een voorstelling voor de kleintjes geven? Stuur een mailtje naar onderstaand mailadres.
- Hobby-koks opgelet: dit jaar kunnen jullie tweemaal je talent laten zien. Er is een soepwedstrijd (deze soepen vormen tevens de lunch) en, zoals gebruikelijk, een taartenwedstijd. Je mag natuurlijk ook aan één van de twee meedoen. Moge de beste winnen!
- Binnenkort komen we langs de deuren met strippenkaarten voor de activiteiten - je kunt je dan ook aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij diverse activiteiten zoals een uurtje bij het springkussen staan, helpen bij de taart-verkoop, helpen bij de timmerhoek, schminken, etc.
- Als je het leuk vindt om vrienden uit te nodigen voor het band-optreden, prima! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
- Heb je zelf nog ideeën voor het straatfeest, mail ze naar onderstaand mailadres.
- Mocht je het leuk vinden om lid te worden van het straatcomité, laat het weten op onderstaand mail-adres, of maak het kenbaar als we langs de deur komen.

